

SNEDSTEDBLADET



Rødder i Snedsted
Fra Thy til Tromsø

Side 3

Kreativelise.dk

Side 12



BAGSIDEN

Når naturen former sindet

I denne udgave af Snedstedbladet gøres vi opmærksom på, at naturen omkring os spiller ind på vores hverdag. I „Rødder i Snedsted gør en forskel” gør Connie Jensen fint opmærksom på, hvordan naturen i Thy har været med til at forme hende, så hun nu bor et sted, hvor naturen for alvor spiller en rolle i hverdagen - nemlig nord for polarcirklen i Nordnorge, hvor vintermørket lægger sig flere måneder om året. Når solen titter frem, holder de lysfest, og om sommeren skinner den 24 timer i døgnet. Det

er pendulsving fra den ene til den anden side, der kan mærkes. Og naturligvis også den årlige cyklus man lever med.

I Snedsted er vi også omgivet af masser af natur og en årlig cyklus, som vi tager som en selvfølge. Præsteparret Iben og Carsten Sjødahl har bedt om et billede malet af Kristine Frøkjær til minde om deres tid i Snedsted. Det kan ses på forsiden af kirkebladet, og her er man ikke i tvivl om, at naturen i Thy også har gjort indtryk på fynboerne.

Og endelig er der et indlæg fra Nationalpark Thy, hvor der fortæles om, at naturen nu også har fået en markedsværdi i Thy. Nemlig som turistmål! Sådan kan livet være så forunderligt. Et vejrlig som kommer og går, og som vi som menneske ingen indflydelse har på, gør alligevel sin indflydelse på os, og er dermed umærkeligt og samtidig direkte med til at forme os i tanke, sind og handling.

/pd



SNEDSTEDBLADET

Respons modtages gerne

Skriv eller ring til Preben Dahlgaard: degnevangelen@godmail.dk - eller tlf. 30252274

Deadline for 2020: 17. februar - 11. maj - 10. august - 9. november

Redaktionsgruppe: Chris Christensen, Jytte Madsen, Line Vestergaard Sloth og Preben Dahlgaard

Bladomdeler: Aktivkomiteen - Chris Christensen

Foto: Erik Pedersen

Rødder i Snedsted gør en forskel Fra Thy til Tromsø



Jeff, Connie og Alfred

Det er en onsdag aften i begyndelsen af februar. Jeg sidder indenfor i min lænestol under et tæppe, og det er jeg glad for. Mine tåspidser fryser stadig efter jeg hentede min søn i børnehaven for flere timer siden. Vi måtte gå hjem i snestorm. Han syntes, det var sjovt det meste af vejen, så jeg gik og tænkte på, at han må have arvet nogle af mine gener fra Thy. Selvom jeg egentlig selv fryser mine fingre og tæer ret let.

Min mand har købt nogle meget varme vinterhandsker til mig. Jeg fik dem en uge efter, jeg havde stået nær toppen af et vindblæst fjeld lige uden for Tromsø og græd over, at jeg ikke længere kunne mærke mine fingre. Min mand er meget mere hårdfør end mig. Selvom han er fra England. Jeg er sikker på,

der er nogle vikingegener i ham, som han har arvet fra nogle fjerne forfædre.

Når jeg tager uldhandsker inderst, så disse tykke dynehandsker og et vind- og vandbeskyttende lag yderst, fryser jeg sjældent. Men handskerne havde jeg selvfølgelig ikke med mig i dag, da den arktiske polarvind kastede med sne fra venstre side. Min søn grinede højlydt, mens jeg bed tænderne sammen og talte skridt til vi var hjemme.

Og nu sidder jeg så her. Tykke hagl hamrer larmende ind på stuevinduerne, bliver kastet tilbage og lægger sig ovenpå den dyng af sne, som har fyldt altanen helt op til kanten og faktisk nu også dækker det nederste af vinduerne. Døren er umulig at åbne. Hvis vi skal ud på altanen må vi kravle op via

en stige. Det sker for os hvert år.

Det er mærkeligt at tænke på, at om lidt over tre måneder vil solen skinne på selvsamme altan 24 timer i døgnet. Så kan vi sidde derude til sent om aftenen badet i varme og sol. Dette altså såfremt den bidende kolde vind kommer fra den rigtige retning, så den rammer husvæggen og returnerer mod de hvide fjelde, hvor den kom fra, og lader altanen være i fred.

Jeg har nu boet seks år i Tromsø. Jeg har overlevet seks mørketider, og for hvert år, der går, bliver jeg mere og mere glad, når solen kommer tilbage. Selvom jeg også elsker mørket og kulden og nordlyset. Men det er alligevel noget helt særligt, når solen dukker frem over fjeldet og ætser sig fast som gule pletter på ens nethinde. Man bør ikke se direkte mod solen, men det er svært at lade være, når man ikke har set den i flere måneder.

Der er nok ingen i vores respektive familier, som egentlig forstår, hvorfor vi bor her, og det forstår jeg godt. Jeg elsker sne og vinter men jeg savner foråret, når den stadig ikke er dukket op langt ind i maj. Og når den endelig kommer, dækkes den typisk af et lag af sne igen i juni. Det er der, man kan spekulere længe over, om det er en udvidet vintersæson eller om den næste vinter allerede er begyndt.

På de dage hvor jeg står på toppen af et fjeld, hvad enten det er med frostrøde kinder og snesko på fødderne (og varme fingre i tykke 3 lags handsker), eller det er midt sommer og midt om natten, mens solen stadig skinner, glemmer jeg alt om manglende forår, og så føles det helt rigtigt at bo så langt mod nord. Da føler jeg mig uendelig hel-



dig. Derfor bor vi her stadig.

Når jeg ser på gamle fotografier af mig selv og min lillebror fra vores barndom i Snedsted, føler jeg mig også heldig. Jeg oplever, at jeg fik en tryk og god opvækst i det lille lokalsamfund og jeg mindes en tid, hvor jeg selv kunne gå rundt til alle mine venner fra skolen, som boede lige henne ad næste gade. Om aftenen var der altid nogle, der kom forbi og spurgte, om jeg ville være

med til spark til dåse, eller rundbold, eller cykle rundt i byen eller løbe på rulleskøjter. Da jeg blev lidt ældre tog jeg bare ned i hallen, for der skete der altid noget. Jeg gik til svømning og fodbold og håndbold og badminton og blev aldrig rigtigt god til noget af det, men jeg syntes altid det var sjovt.

Hjemme på Gartnervænget kom der altid nogen på besøg. Enten var det familie, naboer, venner, ar-

bejdskolleger eller nogle som ville sælge noget. Og min far, som var murermester havde altid en masse biler stående ude foran huset inklusive en rendegraver, som jeg ved, min søn ville have elsket den dag i dag.

Når jeg havde venner på besøg, bagte min mor grønne giftkager, som vi skyllede ned med blodrødt saftvand. Og hvis vi lukkede alle dørene ude i gangen, blev det så mørkt, at vi kunne forestille os, at vi stod inde midt i en mystisk dunkel skov eller dybt langt inde i uendelige grotter, som gik helt ind til jordens indre. Magien forsvandt den dag min mor og far fik nye hvide døre med glasvinduer imellem stuen og gangen. Eller også var det bare, fordi jeg var blevet ældre.

Oftede sad jeg med næsen begravet i en bog. Jeg elskede at læse, og kunne forsvinde langt ind i fantasiens verden. Jeg husker, at jeg, inden jeg begyndte i skole, var så fascineret af bogstaverne i vores børnebøger, at jeg prøvede at tegne ovenpå dem med en blyant for at lære dem udenad. Jeg var glad for at gå i skole, og jeg har engang kæmpet mig igennem en snestorm for at komme derop, men blev sendt hjem igen, fordi der ikke var kommet andre end mig og én anden fra klassen. Jeg var lidt trist, når sommerferien begyndte, og jeg syntes altid, den var for lang.

Da jeg blev færdig på Snedsted skole, havde jeg et år på Skyum Idrætsefterskole, og efter det blev

**Snedsted
Vandværk**

HÅRVEDGUIDEN
med Lene Møller Hansen

HOVEDGADEN 34 . 7752 SNEDSTED
Tlf. 97 93 44 11

“Er du forhindret, i at komme til os
så kommer vi til dig!”
I hjemmet, på plejehjem & sygehus m.v.
Salg af parykker

BabySam.

**MALLES
Barnevogne** 

Hovedgaden 9-11, Snedsted
Telefon 97 93 44 00



det de grå betonvægge på Thisted gymnasium, hvor jeg lærte at drikke Thy pilsner og fandt ud af, jeg skulle læse medicin, selvom jeg overhovedet ikke havde nogen ide om, hvordan det var at være læge.

Min rejselyst begyndte for alvor at spire, da jeg inden universitetet tog jeg et halvt år til Østrig og bag efter til London, og jeg hungrede efter at se mere af verden og var derfor næsten skuffet over, at jeg

bare skulle til Århus og studere. Men det var i Århus, jeg flyttede hjemmefra og lærte at klare mig selv på min su og det jeg nu havde sparet op fra mit sabbatår. Jeg stortrivedes, spiste pasta med kalkunbacon og opvarmet hakket tomat fra dåse flere gange i ugen og levede et ganske bekymringsfrit liv med alle de goder, studielivet kan føre med sig. Det var der, livet blev revet fra hinanden, da jeg mi-

stede min mor alt for tidligt, og det var der, jeg mødte min kommende mand.

Århus blev for mig mit andet hjem, og jeg kunne dengang umuligt forestille mig, at jeg skulle flytte tilbage til Thy nogensinde igen, selvom jeg heller ikke forestillede mig, at jeg skulle bo flere tusinde kilometer nord for Thy senere i livet. Men et politisk bestemt regelværk omkring speciallægeuddannelsen samtidig som eventyrlysten og behov for luftforandring trængte sig på, gjorde, at vi pakkede 4 flyttekasser i vores lille bil og kørte nordpå.

I Tromsø arbejder jeg nu som praktiserende læge, selvom jeg altid under studiet havde sagt, at jeg i hvert fald ikke skulle være dét. Praktiserende læge. Men det viser sig, at jeg trives godt med det. Jeg kan godt lide at vide mange ting og

Boutique Antique

Retro - Kunst - Design



hjælpe mange forskellige typer af mennesker i alle stadier af livet.

Fra mine sygehusophold i Danmark havde jeg set på overlægerne og tænkt, at de arbejdede alt for meget, hvilket jeg ikke selv havde lyst til. Senere har jeg fundet ud af, at alle læger arbejder meget, og at det er vanskeligt at opføre sig anderledes i lægeverdenen, men jeg arbejder fortsat på at ændre min egen indstilling og at turde gå mod strømmen.

Når jeg ikke arbejder elsker jeg friluftslivet, naturen, at fotogra-

fer og at skrive, og det har jeg lyst til at gøre meget mere af.

Jeg føler, livet har fået flere farver på paletten, fordi jeg har flere steder, jeg kan kalde „hjem”. Samtidig kan det ikke undgås at ensomheden tidvis vælter ind over mig, og jeg ikke er sikker på, hvilken vej jeg skal gå.

Det kan sagtens være, jeg aldrig kommer til at bo i Thy igen. Men som jeg er blevet mere voksen, må jeg indrømme, at der ikke er noget sted i verden, hvor jeg føler mig mere hjemme.

Når jeg er hjemme i Thy og blæsten rammer så hårdt fra vest, at jeg kan læne sig op ad den. Når den tegner figurer i kornmarkerne eller sender bølger afsted som små skummende sejlbåde ud over Limfjorden. Når den hamrer salte vanddråber ind mod mit ansigt, så håret klistrer sig fast på kinderne i en uregerlig masse. Så føler jeg mig hjemme. Sådan rigtigt. Også selvom jeg er blevet lidt af både en Århusianer og en Tromsøværing. Men mest af alt tror jeg stadig, jeg er en Thybo.



Cafe Værestedet v/Snedsted Menighedsråd

Åbent onsdage 14-17:00



www.korvest.dk
v/Mogens Yde Christensen

Gode grunde til at bruge KørVest Køreskole

- Kører altid efter skoletid
- Effektiv og seriøs undervisning
- Lav kursusprøve
- Stor Betsabilitet
- Små hold, max 8
- Ingen unødvendige kørtimer
- Hvis nødvendigt = Gratis ekstra teori
- Det er **Dig** der er i centrum

**Holdstart hver
4. uge!**

for mig er ikke nok, at du får et kørekort, du skal også lære at køre bil!



**Aarup Kloak og
Entreprenør ApS.**



Hovedgaden 170, 7752 Snedsted

Søren Immersen, Hans Ole Christensen,
tlf. 4044 7684 tlf. 2334 4408




Estate Thisted
 EJENDOMSMÆGLER PER PEDERSEN

Vestergade 82, 7700 Thisted
 Telefon 9791 1711
 E-mail 7700@estate.dk




Morsing Fodpleje

Marianes vej 5. Snedsted. M 27 30 14 74
 morsingfodpleje@yahoo.com



Lisa Morsing
 Lægeeksamineret
 fodplejer



Midtthy
Tømrerfirma

v/Michael Christensen
 Tlf. 21 25 21 79

Thyboden i Genbrugsen

Hjælp os at hjælpe andre

Snedstedbladet har været på besøg i den nyindrettede Thyboden i den gamle brugs i Snedsted. Her har jeg sat butiksledelsen stævne bestående af Kirsten Rysgaard, formand og daglig leder, Jytte Madsen, Bente Jensen, Mie Thomsen, Emy Hansen samt Grethe Lyager og Inger Hyldahl, der begge er suppleanter.

De er alle enige om, at det har været rigtigt godt at flytte Folkekirkens Nødhjælpsbutik fra den gamle adresse i Hovedgaden over for Idrætsvej og hen over jernbanen til byens centrum. Vi har fået meget mere plads, og der er lys og luft omkring vores udstillingsvare.

Kirsten Rysgaard: Ja, jeg blev

smidt ud i det som leder af den her flytning, og det har været en spændende proces. Der er 32 kvinder tilknyttet Thyboden, og samarbejdet fungerer kanongodt. Og så har vi fået 9 mænd med i en slags mandeklub, der mødes hver anden tirsdag. Vi sørger for, at der ligger en "to-do-liste" til dem, og så går de ellers i gang med at reparere, pudse op og rydde op på fjernlageret samt kigge på alle de uforudsete opgaver. De er simpelthen uundværlige.

Mie Thomsen står for vagtplaner. Det kan godt være lidt af en udfordring at få dækket alle vagter, for vi skal huske på, at alle er frivillige. Derudover er jeg bogansvarlig og musikansvarlig samt med på sorteringsholdet. Der er et fantastisk sammenhold, hvor det er nemt at få nye medarbejdere indarbejdet

i den ugentlige rytme. Thyboden har altid haft en utrolig stor social funktion i byen, og det er dejligt, at der er kommet en del yngre ind. Mie understreger, at det er vigtigt, at alle respekterer stedets tavshedspolitik, for ellers kan vi ikke få det til at fungere med så mange folk ind over. Og der er plads til flere!

Inger Hyldahl har været mangeårig formand i den gamle butik, så hun gør brug af sin erfaring, når hun kommer hver mandag og hveranden tirsdag for at sætte priser på, sorterer, stryger eller bare lige kigger forbi. Jeg har været med siden 1996 og glæder mig over, at vi har fået mere plads og luft. Nu kan folk se, hvad vi har på hylderne eller bøjlerne.

Grethe Lyager kommer hver an-



Fra venstre Kirsten Rysgaard, Mie Thomsen, Jytte Madsen, Inger Hyldahl, Emy Hansen, Grethe Lyager og Bente Jensen



den tirsdag, hvor hun sorterer tøj, stryger og ekspederer. Derudover donerer hun også sine egne malerier, som hun bruger en stor del af sin fritid på. Jeg synes, det er dejligt med fleksibilitet på vagtholdene, så man ikke føler sig så bundet, hvis man nu skal noget andet.

Jytte Madsen står for dametøjsafdelingen. Det er helt vildt, hvad der kommer ind af dametøj, men også utroligt, hvad der bliver solgt. Jeg kommer her mandag, tirsdag og fredag, men har også friuger ind imellem, hvor jeg får plejet mine øvrige gøremål. Og så har de andre også udnævnt mig til facebook-ansvarlig. Det er noget nyt, hvor vi præsenterer nogle af vores varer, som kan have en større interesse. Jeg synes, det er dejligt og meningsfyldt med alle de mennesker, jeg kender og kommer i kontakt med her i butikken. Det er absolut en win-win situation for alle.

Emy Hansen kommer hver anden mandag og fredag. Hun er med på sorteringsholdet samt ansvarlig for herretøjet og kommer her ofte derindimellem. Jeg kommer fra

Sønderhå og startede egentlig som afløser, men har aldrig følt mig som sådan. Som tidligere blomsterdekoratør så er det kreative blevet mit faste område. Jeg står for de mere kreative ting og sørger for friske blomster placeret de rigtige steder. Jeg oplever det som en stor familie at komme her i butikken.

Bente Jensen står for porcelæn, køkkenting og smykker og har generelt ansvar for hylderne. Jeg tilslutter mig de andres positive ord omkring det her og synes, det er dejligt at komme her.

Dødsbo fra Viborg

Thyboden har ingen problemer med at skaffe nye varer til butikken. Vi har en tøjcontainer stående udenfor, som altid fyldes op. Som noget nyt kan folk nu også sætte deres genbrugsvarer ind ad døren fra parkeringspladsen bag Genbrugsen. Det foregår altid anonymt, og der bliver nu opsat et tlf. nr. man kan ringe på, hvis man har spørgsmål.

Fornylig fik vi et helt læs fra et

dødsbo, som butikken i Viborg ikke havde plads til. Derfor kom vi på ekstraarbejde med at få sorteret det igennem og bragt tingene det rette sted hen.

Butiksledelsen glæder sig også over, at der kommer folk udefra for at hjælpe til i butikken. Sønderhå, Hundborg, Thisted og Nors har vi medhjælpere fra lige nu. Som nævnt har vi fået en del yngre medhjælpere ind på 65+. Thyboden i Snedsted er den eneste Nød-hjælpsbutik under Folkekirken i Thy. Der er ellers 116 butikker over hele landet. Der har altid været en god omsætning i Snedsted, men den er øget betragteligt siden åbningen i efteråret 2019. Folk kigger lige ind for at se, om der er noget spændende. Prisen ligger fast, så der kan ikke pruttes om prisen – og vi har da også haft kunder, der er gået i vrede over ikke at kunne få det billigere. Men der er vi faste i mælet, understreger de alle. Det er så billigt i forvejen, og pengene går til et godt formål under mottoet:

Hjælp os at hjælpe andre!

NAK & ÆD – FDF Snedsted

Snedsted FDF inviterer til markedsdag og foredrag i Byparken. Det bliver en dag med lokale udstillere, mad på bål og naturoplevelser. Eftermiddagen vil være fyldt med gratis aktiviteter for alle, og om aftenen er der mulighed for at købe billet til spisning og foredrag med Jørgen Skouboe, som vil fortælle om sine oplevelser med DR-programmet Nak & Æd.

Markedsdag

Fredag d. 13. juni vil Byparken i Snedsted danne ramme for en eftermiddag og aften med massere af aktiviteter for både børn og voksne. Byparken vil denne dag være lavet om til en markedsplads, hvor lokale udstillere viser deres produkter frem, og muligvis byder på en lille smagsprøve. Blandt udstillerne vil der være lokale mad-producenter, og lokale firmaer som tilbyder naturprægede oplevelser i lokalområdet. Blandt udstillerne er blandt andet Thy Whisky, Svankjær Honning og Biavl, Thy Økobær og Thy Race.

FDF Snedsted vil sælge kaffe og kage, samt pølser og drikkevarer. Hele dagen vil der desuden være gang i FDF'ernes store lejr-køkken, så der er mulighed for at komme og se hvordan der laves storproduktion i et primitivt køkken, og hvordan vi sørger for at have varmt

vand i hanen, og skruer op og ned for blusset.

Skovlauget for den nye Korsgaard skov vil give en guidet gåtur i den nye skov, og fortælle om tankerne bag den måde skoven er anlagt. Det er så småt ved at være muligt at se de forskellige træer i skoven, og danne sig et overblik over hvordan de forskellige stier, og opholdssteder i skoven kommer til at se ud.

Falkeshow

Kl. 15.00 kommer Frank Skaarup, også kendt fra Nak & Æd, og viser sin vandrefalk frem. Frank skriver således om sin opvisning:

”Her kommer du tæt på verdens hurtigste dyr, vandrefalken. Jeg starter typisk med at fortælle om

falkejagtens historie, om jagt og træning, yngel og pleje samt genudsætning og bevarelse af de naturlige rovfuglebestande. Herefter klargøres foderet, kød, til falcken og falcken slippes fri. Falcken vil under opvisningen flyve meget tæt på publikum! Under og efter falkeopvisningen er der altid mulighed for at stille spørgsmål”

Nak & Æd

Når markedet er udforsket er det tid til at få noget godt at spise. FDF Snedsted laver mad på bål, til de 200 betalende spisende og vi lover at det bliver rigtig godt! Menuen kommer til at bestå af sæsonens bedste råvarer, og vi skal blandt andet smage rågeunger. Præcis som Jørgen og Nicolai gjorde det for snart 10 år siden, i



Søstrene Skårup

Hovedgaden 69, 7752 Snedsted

Tlf. 9793 4977

Hårbiksen

Hovedgaden 56, 7752 Snedsted

Tlf. 9793 4638


Madsens
BAGERI

Hovedgaden 48, 7752 Snedsted

Tlf. 97 93 40 03



Lørdag den 13. juni 2020

14:00 Markedsplads med **Lokale udstillere** GRATIS

15:00 Falkeshow med **Frank Skaarup** GRATIS

17:30 Spisning **Nak & Æd-menu**

19:00 Foredrag med **Jørgen Skovboe**

Køb din billet på tikk.io/nakogaed

 Se mere på Facebook.dk/FDFSnedsted



første sæson af Nak & Æd på DR. Når vi er færdige med at spise, så står den på et spændende foredrag med Jørgen Skouboe. Jørgen skriver om foredraget:

- Jørgen Skouboe fortæller om sit arbejde med programmet Nak & Æd og om hans holdning til jagt.
- Hvorfor hedder det Nak & Æd?
- Smager en husmår godt?
- Hvorfor er der så mange der kigger med?

Det og meget får i svar på i foredraget med Jørgen, som varer ca. 1 time.

Efter en kort kaffepause kommer anden del af foredraget:

Nak & Æd i Norden

- Jørgen fortæller om jagten på nordens vildt og om mødet med vores Nordiske brødreres jagtkultur
- Jagten på White Tail i Finland var en jagtform som Jørgen aldrig havde drømt om
- På Svalbard skød han en remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og i Grønland frøs det 38 grader, da han endelig stod overfor moskusoksen
- Vi skal også høre om jagten på

urfuglen i Sverige, rensdyret på Island, mallebukken på Færøerne og om fiskeriet efter helleftynder på Lofoten der ligger 350 km ude i Norskehavet.

Læs mere og køb billet ved at følge linket fra vores hjemmeside www.FDF.dk/Snedsted og husk at følge med på Facebook hvor der også vil komme nyheder om arrangementet.

Snedsted Borger- & Erhvervsforening

Formand: Anja Kristensen
 Næstformand: Alex Sørensen
 Kasserer: Anne Grethe Landbo
 Øvrige: Per Yde Larsen, Tage Kjær, Ulla Højbak
 Munk, Torben Graa, Carsten Smed, Laila Kjær(Suppleant)

www.snedsted.dk - og følg os på facebook

Tandlægerne i Snedsted

Peter Bisgaard
Ellen Fogh-Andersen

Banegårdsvej 1C
 7752 Snedsted
 Telefon 9793 4510

Kreativelise.dk



Lise Bangsgaard Sørensen, Snedsted, er i færd med at skabe sig en ny levevej – hvis det kan lade sig gøre under navnet "Kreativelise.dk". Det navn fik jeg af en lærer i folkeskolen, som jeg i de små klasser havde til idræt. Det var ikke lige mig kort fortalt, og det kommenterede han på! Senere hen fik jeg den samme lærer til kreative fag, og pludselig kunne han så åbenbart se et lille potentiale i mig. I hvert fald omtalte han mig over for mine forældre som den "kreative Lise". Det har ligesom hængt ved siden, så hvorfor ikke bruge det?

Jeg tegnede meget som barn, så da jeg nu selv har fået et par piger, ville jeg lave en malebogstegning på I pad til min ældste datter. Det

udviklede sig, da jeg var i sommerhus med min familie og gik rundt og tog billeder af nogle fantastiske motiver i området, hvor det digitale medium giver nogle muligheder. Derfor begyndte jeg at kreere kort, plakater og telegrammer med blandt andet kirkemotiver. Jeg har også lavet menukort samt reservationskort på bestilling.

Til dagligt arbejder jeg i Sparekassen Thy og er glad for mit arbejde, men jeg drømmer om at gøre dette her til min levevej. Min mand og jeg købte Kirsten og Carl Erik Rysgaards ejendom på Tøvlingvej. I den forbindelse var der også nogle trykkerimaskiner på matriklen, som jeg nu har købt. Det betyder, at jeg kan skære, printe og trykke indbydelser og bordkort fra bunden. Jeg står også for Snedstedkalenderen nu.

Andre kommer med opgaver færdig til print. Det kan være digitalt eller manuelt. Men her har jeg både skæremaskine og hæftemaskine til rådighed, ligesom jeg har mulighed for at lime skriveblokke i ryggen.

Min dag kan godt være fyldt op med arbejde, regnskab og familie-

liv, men når børnene er lagt i seng, så er der tid til at slappe af med tegningen. Det har udviklet sig lidt på det seneste, så for nylig har jeg haft 4 ugers afspadsring fra mit job, hvor jeg fik tid til at gøre nogle af mine projekter færdige. Blandt andet har jeg nu 12 forhandlere rundt i hele Thy. I Snedsted er de lokale forhandlere hos Søstrene Skårup, Madsens Bageri og Spar.

Kreativelise.dk startede egentlig som en blog med kreative ting, jeg lavede til eller med mine børn samt vejledninger hertil, så andre kunne få glæde af de samme aktiviteter. Og da tegningerne tog fart, blev bloggen udvidet med en webshop. Der kan man se og købe alle motiverne, og man kan finde en liste over forhandlere.

De sidste 2 år har jeg tegnet et motiv, som jeg har solgt til fordel for Knæk Cancer.

Jeg er også blevet opfordret til at lave en malebog til mennesker med demens handicap. Så jeg tog kontakt til en tidligere skolekammerat, som arbejder med denne gruppe. Resultatet blev en malebog med 20 forskellige tegninger til at huske på, hvad de forskellige ting hedder. Og teksten lægger også op til dialog med pårørende eller personale på plejecentrene.

Kreativiteten er i fuld blomst på Tøvlingvej!





SOGNET

SNEDSTED - Marts - April - Maj
44. argang · Nr. 1 · 2020

Så syng da Danmark lad hjertet tale

De fleste kender linjen, ”så syng da Danmark lad hjertet tale, thi hjertesproget er vers og sang”. Men hvorfor al den tale om sang og hvad er det sangen kan?

I løbet af de seneste ti år er interessen for fællessang steget betydeligt. Fra hovedsageligt at være knyttet til bestemte miljøer og bestemte anledninger, er sang nu trukket ind flere forskellige sammenhænge.

Fællessang er i mange sammenhænge blevet et tilløbsstykke som morgensang, fyraftenssang eller som fællessang på arbejdspladser og er ikke længere et særsyn.

Erkendelsen og anerkendelse af at sangen er mere end blot klange, er et udbredt fænomen. Vi siger at sang bygger bro mellem mennesker, ja, at sang kan bringe os tættere sammen.

Forskningsresultater har vist at hjernen frigiver hormonet oxytocin når vi synger. Oxytocin kaldes også tilknytnings eller kærlighedshormonet og spiller en vigtig rolle for vores evne til at indgå i nære relation. Desuden hæmmer dette hormon stress og medvirker til at til at gøre os afslappede og godt tilpas. Det udskilles når vi viser omsorg, både for os selv og hinanden. Når vi giver kærtegn og har hudkontakt. Med andre ord, hjernen belønner os for at synge sammen med andre.

Hvor mange mødre og fædre har ikke sunget for deres børn når de skulle sove eller når de var urolige, og har erfaret at det har en god virkning.

De senere år har man lavet projekter både i daginstitutioner, på plejehjem, på sygehuse.

I England har man lavet et projekt hvor tusindvis af børn over en 5-årig periode fik sangundervisning i kor og grupper. På baggrund af dataindsamling påviste man en tydelig sammenhæng mellem på den ene side børns sangfærdigheder og på den anden side deres selvopfattelse og oplevelse af at være inkluderet fællesskabet. Forskningsprojektet konkluderer at et barn, der bliver fortrolig med sin egen stemme gennem sangaktiviteter i grupper, får et mere positivt billede af sig selv og sin relation til andre.

I den anden ende af livshjulet kan det ske at, broerne der forbinder os med andre mennesker måske begynder at smuldre, fordi Alzheimers eller en anden form for demens får hjernen til at degenerere. For pårørende til et menneske med demens kan sangen vise sig at være den sidste tilbageværende mulighed for have en form for kommunikation.

Musikken og sangen laver sprækker ind i det lukkede sind og lukker det op. Det kan være sange der er genkendelige. Det kan være rytmen der lister sig ind og kalder på kroppen, så den vågner og lader sig bevæge i takt til musikken.

I de senere år har man anerkendt, at musik og sang har en beroligende effekt. Beroligende i forhold til angst og smerte. Flere steder har man på intensiv afdelinger gjort brug af musik som er specielt komponeret til netop dette formål.

I øjeblikket er der en utrolig mængde tilbud om fællessang. Og set ud fra én som elsker at synge er det jo både skønt og herligt. Men det skaber også en akilleshæl, for hvad med dem der ikke har lyst til at synge eller ikke har lyst til at deltage i de fællesskaber. Ja, da kan fællessan-

gen nærmest opleves som ekskluderende. Selv de mest inkluderende fællesskaber kan opleves ekskluderende, hvis man ikke kan relatere til deres præmis.

I sorg og glæde

Efter tragedien på Utøya, hvor 69 unge mennesker blev dræbt og 56 såret, var sangen en måde at samles på. Sangene blev både med deres tekster og melodier med til at bygge bro og styrkefællesskabet, og være muligheden for at være sammen om det som var ubærligt.

Særligt i de sidste par år har fællessangen fået en stor folkelig opblomstring. Og især i efteråret 2018 – hvor vi mistede både Benny Andersen og Kim Larsen – oplevede vi, at sangene binder os sammen som folk og som land. Det er bla. gennem kunsten og kulturen, vi finder sammenhængskraften

Da Kim Larsen døde, gik tusindvis af mennesker i op-tog med fakler og samledes på pladser for både at høre hans sange og synge med på dem.

Hans tekster og musik blev det der gav en mulighed for at udtrykke, hvad han har betydet – en måde at hylde og minde ham på.

Man kan sige, at musikken eller sangen fortsætter der, hvor ordene holder op, der hvor tekstforfatterne eller digterne giver os ord, som vi ikke selv er i stand til at sige. Og når vi synger, så bliver ordene også fælles.

Ordene går både indad i os og udad i fællesskab med andre. De skaber følelser og indtryk i os selv, samtidig med at de skaber et fælles sprog. Når musik og ord går op i højere enhed, så er det som den smukkeste fuglesang.

Vi synger når vi er glade og holder fest, og vi synger når vi er kede af det og mangler ord.

Også i kirken synges der. En af styrkerne ved den danske folkekirke er, at den i høj grad er en salmesangskirke. Alligevel skal man ikke tale ret længe om salmer, før klagesangen melder sig: „Folk kan ikke synge mere. De kender ingen salmer, og de er slet ikke vant til at synge sammen.” Sådan kan mismodet let få overhånd. Men hvorfor glædes vi ikke bare over den fantastiske skat, som vi har fået givet af digtere som Kingo, Brorson og Grundtvig - og som stadig lever iblandt os? Hvorfor ikke glædes over, at der stadigvæk er masser af mennesker, som synger med på salmerne søndag efter søndag, til barnedåb, bryllupper og begravelser. Ja, selv uden for kirkens rum baner salmerne sig vej. Man skal ikke undervurdere sangens betydning. Jeg tror, at rigtig mange gennem årene har fundet ord i salmerne og toner i musikken, som fik fat i sjælens dybe strenge. Og så kender folk altså flere salmer, end man tror - ja, flere end de selv tror.

At synge giver mulighed for at forstå

Selve ordet ”sangen” betyder både det, at vi synger, og det vi synger. Denne dobbelthed er med overalt i tilværelsen – i arbejdet, i menneskers indbyrdes forhold, i den politiske kamp og i troslivet. Sangen forbinder på én gang nutiden med fortiden og med fremtiden. Det at synge giver mulighed for at forstå det guddommelige, det poetiske og det historiske.

2020 er genforeningens år. Det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, efter at området i 1864 kom under tysk overherredømme.

Det markeres landet over - også ved Videntcenter for sang og Sangens Hus med projektet „Sangen Genforener 2020”. Projektet udspringer af det faktum, at sangen har spillet og stadig spiller en stor rolle i Sønderjylland - både i tiden før og efter genforeningen. Fællessangstraditionen, som opstod i sidste halvdel af 1800-tallet, er et væsentligt element i dansk kulturarv og viser, hvordan sangen har en helt unik evne til at skabe fællesskab og knytte bånd mellem mennesker.

Sange fortæller historier

Vi har i talesproget vendingen, at „der skal noget andet til” – noget, der stikker dybere ned og når længere ud, end vi selv magter ved hjælp af hverdagslivets redskaber og tidsåndens forhåndenværende indsigter. Poesi og sange rummer dette „noget andet”, der skal til. Fordi de er skrevet på hjertesprog.

Poesi kommer af det, vi har på hjerte, det vi ønsker, tror og håber – alt det, der skal mod til. En sang er derfor ikke bare et begreb, den er et levende væsen. Den rører alt det i os, som videnskaben ikke kan bevise.

Og så gør sangen noget godt ved os – den afstresser os, den får smilet frem og får vores åndedræt og muskler til at slappe af. Man bliver simpelthen i godt humør af at synge, og man kan aldrig blive vred på dem, man synger sammen med.

Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har

I 1976 skrev sangeren Benny Holst en hyldest til sin bedstemors 75 års fødselsdag Julies sang. Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har, sådan udtrykker Benny Holst det.

Når man synger, sker det ikke så sjældent, at man oplives eller kommer til kræfter. Ja, nogle gange kan sangen have den mest forunderlige kraft. Det så man for eksempel i 1980'erne, hvor man i Estland samlede hundredetusinder af mennesker til store sangstævner, hvor gamle estiske sange blev sunget med det formål at skabe sammenhold og derved om muligt bane vejen for et frit Estland. Sangen indgød mængderne en mod og tro på en fremtid for deres land, som de end ikke selv havde regnet med og en handlekraft, som på sigt vendte landets historie.

1 Sangen har lysning, og derfor den gyder over dit arbejde forklarelsens skin; sangen har varme, og derfor den bryder stivhed og frost, så det tør i dit sind. Sangen har evighed, derfor den skyder fortid og fremtid i hob for dit syn, tænder uendelig attrå og flyder bort i et lyshav af længsler og lyn.

2 Sangen forener, idet den fortøner mislyd og tvivl på sin strålende gang; sangen forener, idet den forsoner kamplystne kræfter i samstemmig trang: trangen til skønhed, til dåd, til det rene!
- Nogle kan gå på dens lyslange bro

højere, højere, frem til det ene, som ikke åbnes for andet end tro.

3 Fortidens længsler i fortidens sange kaster vemodigt en aften-rød glans; samtidens længsler i toner vi fange ind for en eftertids sjælfule sans. Slægternes ungdom i sangen har møde, tumler sin stund i de tonende ord; - fler end vi aner, ja, ånder af døde vugges i kvæld i vort festlige kor.

Alsang 2020

Under krigen samledes man for at synge sammen, man kaldte det for ALSANG. Alsang er kendt fra Norge og Sverige, hvor man samles til sangarrangementer, ofte i weekenderne.

Alsangen gav mulighed for at sætte ord på det, som tyskerne ellers havde forbudt. Sange gav tillige revyerne mulighed for at formidle budskaber, som ikke kunne siges offentlig. Mange kender PH's vise De binder os på mund og hånd. Sangen blev ikke kun samlingspunkt for noget alvorligt, men gav rig mulighed for at man også kunne more sig.

Frihed, fremtid og fællessang.

Med over 8 mio. kr. fra Nordea-fonden levendegøres et historisk stort og landsdækkende fællessangsprojekt. Initiativet startede januar 2019 og den store kulmination bliver markeringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020. Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk.

EN HYLDEST TIL FRIHEDEN OG DEMOKRATIET

Anledningen til ALSANG 2020 er 75-året for Danmarks befrielse i 1945.

Men selvom markeringen dermed giver anledning til at mindes det, der skete, og måske endda blive klogere på historien, så er ALSANG 2020 lige så meget tænkt som en hyldest til nutidens og fremtidens demokratiske, frie og åbne rum – dér hvor vi bliver til som hinandens medborgere.

Ved de største Alsangs arrangementer uddeles der lys der kan minde deltagerne om besættelsen og om lyset i mørket.

I Snedsted markerer vi også 75 -året for Danmarks befrielse med en kort gudstjeneste i kirken 5. maj kl. 19.00 og derefter samles vi til ALSANG i Sognegården.

Vi synge danske sange, lytter til fortællinger om sangene og oplevelser fra befrielsen.

Der serveres kaffe og lagkage og arrangementet koster 25. kr.

Arrangementet i Snedsted er en del af det store projekt ALSANG i Danmark.

Vi håber at de forskellige foreninger i byen vil bakke op om arrangementet.

*Kirsten Haaber
Konstitueret sognepræst
Snedsted*

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Præstestilling

I skrivende stund afventer menighedsrådet stadig biskoppens tilladelse til, at den ledige præstestilling ved Snedsted kirke kan slås op. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at tålmodigheden i menighedsrådet efterhånden er ved at være brugt op desangående. Ikke desto mindre er vi naturligvis bekendte med, at der ikke er mange ansøgere til de præstestillinger, der bliver slået op andre steder i Thy og på Mors. Men vi er fortrøstningsfulde i Snedsted og har faktisk flere interesserede henvendelser liggende, når stillingen bliver slået op.

Orglet skal renses

Siden efteråret har vi været opmærksomme på, at der kunne være skimmelsporer måske endda skimmelsvamp i orglet. Derfor har vi fået foretaget grundige undersøgelser af Teknologisk Institut ikke bare i og omkring orglet, men også rundt om i kirken. Rapporten viser, at der ikke umiddelbart er blinkende alarmlys i Snedsted kirke, men der er absolut opmærksomhedspunkter. Derfor har vi bestilt rensning af orglet, hvilket er en af anbefalingerne. Det vil ske i uge 12-14, hvor orglet ikke kan anvendes. Til gengæld vil der blive anvendt klaver til gudstjenesterne den 22. og 29. marts. Og så satser vi på, at det nyrensede orgel er klar til brug på mandag den 5. april.

De øvrige opmærksomhedspunkter i rapporten er under panelerne ved ydersiden specielt mod syd. Det hænger naturligvis sammen med den store renovering af kirken, som vi fortsat venter på provstiets godkendelse til at igangsætte. Det bliver et større millionbeløb, der skal afsættes og et projekt, der vil forløbe over flere år.

Tur til Munkebo den 15. marts

Søndag den 15. marts har menighedsrådet besluttet at tage en bustur til gudstjeneste i Munkebo på Fyn! Iben Bager Sjødahl er prædikant kl. 10.00.

Derfor er gudstjenesten i Snedsted kirke aflyst.

Tilmelding til Jytte Madsen på 28721864. Her kan også bestilles afhentning på bopælen, hvis det ikke er muligt selv at komme ud til Snedsted kirkes parkeringsplads, hvor bussen afgår kl. 6.00.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker i bussen og en sandwich i konfirmandstuen i Munkebo efter gudstjenesten. Dernæst kører vi forbi Iben og Carstens bopæl i Aasum på vejen hjem. Forventet hjemkomst mellem kl. 17.00-18.00. Pris for hele herligheden: kr. 100.

Forsidebillede – gave fra Snedsted

Kristine Frøkjær har malet denne udgaves forsidebillede til kirkebladet. Det er et bestillingsarbejde fra Iben og Carsten Sjødahl, som i taknemmelighed over den store og gode afsked fra Snedsted gerne ville have et varigt minde med fra deres tid i Snedsted. Deres valg faldt hurtigt på et billede af Kristine Frøkjær, som på fornem vis har fanget hele essensen ind. Der er mange tolkningsmuligheder, som trygt overlades til beskueren!

Forår på kirkegården

Den milde vinter og det tidlige forår har bevirket, at graver og medhjælpere starter op allerede 1. marts i år. Af økonomiske hensyn har vi reduceret lidt i medarbejderstaben, så derfor udgør den faste stab fremover graver Anne Madsbøll Drechsler og medhjælperne Holger Mouritsen og Lone Thinggaard Madsen. I menighedsrådet er vi meget bevidste om, at den gode service, der hidtil har kendetegnet Snedsted kirkegård, ind imellem kan opleves udfordret. Det ansvar er fuldt og helt menighedsrådets og i første omgang formandens. Men medarbejderne på kirkegården har været konstruktive i processen med at komme hertil, og så vil vi alle bestræbe os på at få det bedste ud af det.

Café Værestedet – ny forening

Den 30. januar 2020 blev der dannet en ny forening i Snedsted – nemlig Café Værestedet. Den nye bestyrelse består af Jytte Madsen, Ane Marie Steensen, Bente Jensen og Inga Poulsen. Derudover deltager lederen af Café Værestedet, Lotte Enghausen, i bestyrelsesarbejdet. Snedsted menighedsråd er fortsat hovedsponsor for Café Værestedet, men en selvstændig bestyrelse får mulighed for at søge andre finansieringskilder end kirkens. Og det tror vi bestemt, der er gode chancer for vil kunne imødekommes. Café Værestedet er nu godt i gang på tredje år og er blevet en gedigen succes, som også rækker ud over Snedstedes sognegrænse. Flot indsats og resultat.

Den 12. maj – nyt menighedsråd

Første søndag i advent 2020 træder det nye menighedsråd i funktion. Der har de senere år været en vigende opmærksomhed på menighedsrådsarbejdet over hele Danmark, så derfor er der denne gang lagt flere kræfter i at få flere til at interessere sig for menighedsrådsvalget. Også i Snedsted vil der ske en stor udskiftning i menighedsrådet, så derfor denne appel til alle medlemmer i Sognet om at møde op tirsdag den 12. maj i Sognegården. Der vil blive stor pressedækning op til, så ingen burde kunne overse datoen. Skulle der være interesserede, der har lyst til at stille op til menighedsrådet i Snedsted, så hold jer endelig ikke tilbage. I er altid velkomne til at kontakte undertegnede eller en af de andre fra menighedsrådet.

*Godt forår ønskes alle
Preben Dahlgaard*

Nyt fra kirkegården

Lærken har for længst fløjet det; foråret er på vej, og har nærmest været det siden efteråret. Eksempelvis slog vi græs midt i januar! Det har vi ikke prøvet før, men flere steder på kirkegården var det blevet så uldent, at vi ikke ville være det bekendt. Den mildeste vinter i mands minde gør endvidere, at vi i år kommer til at tage gran af noget tidligere end sædvanligt. De fleste steder ligger det stadig pænt og friskt, men de mange løgvækster, der allerede er langt fremme, bliver gule og ranglede, hvis de får lov at gro for langt op midt i en granpyntning. Vi tager gran af i ugerne 10 og 11. DMIs langtidsvarelser lover desuden et mere end almindeligt lunt forår, så derfor kommer stedmoderblomsterne også tidligere i jorden end normalt. Forhåbentlig senest i uge 12, om vores leverandør vil. Har du ikke fået bestilt forårsblomster, så skynd dig at kontakte mig på tlf. 40 28 88 48, og så får vi gjort noget ved det hurtigst muligt. Udplantningsprisen bliver ca. 16,- pr. stk. inkl. moms. Det bliver spændende at følge dette års vækstsæson med så lun og tidlig en start, som vi har fået.

Den milde vinter har formodentlig også været medvirkende til et stort antal besøgende på kirkegården i de forgangne måneder. Med det følger også ofte ønsker om større eller mindre forandringer af gravsteder, eksempelvis omlægninger af bede, opgravning



af gammel beplantning, nyplantning osv. Listen er lang i år, og vi udfører opgaverne efter tur og så hurtigt, som vi kan. Før vi kan plante nyt, skal jorden dog være tjenlig, og det skal der i skrivende stund en del mere tørvejrt til, før den bliver. Mens vi venter på dage med dejlig forårssol og længere perioder med tørt vejr, fortsætter vi arbejdet med opretning af gravminer; det nåede vi knapt at komme i gang med i efteråret, men det går vi benhårdt efter at få rådet bod på i løbet af de næste par måneder.

Som nævnt andetsteds her i bladet

udfordres vi af reduktion i medarbejdertimer. Alle skal spare – også Snedsted Kirkegård. Det vil bl.a. stille store krav til planlægningen af arbejdet, og vi vil også komme til at se på, om noget kan udelades, eller frekvenser nedsættes. Men jeg kan love, at vi på kirkegården vil gøre vores yderste til, at det ikke kommer til at gå ud over gravstedsejerne. Vedligeholdelsen af gravstederne har altid haft og vil fortsat have højeste prioritet.

Glædeligt forår!

Anne Madsbøll Drechsler

Tidligere provst og sognepræst Johan Thastum i sognegården onsdag, d. 13.5. kl. 19,00.

Johan Thastum har tidligere været sognepræst i Hillerslev i 32 år heraf 10 år som provst.

Han flyttede til Thisted i 2006, og i sit otium holder han foredrag og maler. Emnet for foredraget „Tro og tvivl og meningen med det hele” indeholder hans tanker om meningen med tilværelsen, om fornuft og følelse, lys og mørke, liv og død.

Johan Thastum medbringer nogle af sine malerier, som alle kredser om samme tema.

Kom til en spændende aften. - Kaffe 25 kr - Kirkebilen kører.



MØDEKALENDEREN

INDRE MISSION

Tirsdag den 10. marts: Kredsgeneralforsamling i Agger Missionshus kl. 19.30

Tirsdag den 19. marts: Bibelkursus i Vestervig Missionshus kl. 19.30

Emne: „Et glimt ind i himlen”

Underviser: Seniormedarbejder Per Weber, Hinnerup

Tirsdag den 31. marts: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus

Medvirkende: Missionær Villy Sørensen, Hammel

Onsdag den 6. maj: Kredsmøde i Hurup Missionshus kl. 19.30

Taler: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg

Onsdag den 13. maj: „Tabor-mødet 2020” kl. 19.30 i Indre Missions egnsmuseum i det gamle missionshus „Tabor” i Harring

Medvirkende: Provst emeritus Jens Munksgaard, Boddum Aftenens taler: Bekendtgøres senere

Den 18. - 22. juni: Teltmøderække ved skibsværftet i Vildsund

Formiddagsmøder:

”Formiddagsmøder i Sognehuset” er uformelle sammenkomster, hvor alle der har lyst og lejlighed samles til formiddagskaffe og rundstykker, hvor vi synger sammen og hvor Kirsten Haaber vil fortælle om dagens emne. Kaffen koster 25. kr.



Torsdag den 26. marts kl. 10 – 11.30

Emne: ”Nye sange og salmer i højskolesangbogen”

Ved Kristian Mogensen og Kirsten Haaber

I november måned udkommer den nye højskolesangbog. Allerede nu er der en liste over nye sange og salmer som medtages i den nye højskolesangbog. Vi vil synge nogle af dem og høre lidt om sangene.



Torsdag den 23. april kl. 10 – 11.30

Emne: Når livet gør ondt”

Ved Kirsten Haaber

Er sorg en diagnose og hvordan hjælper vi når livet gør ondt?



75 året for Danmarks befrielse

5. maj kl. 19.00

Gudstjeneste i Snedsted kirke og Alsang i Sognehuset

I forbindelse med 75 året for Danmarks befrielse



Det sidste halve år har man genoplivet traditionen med Alsang i hele landet. Tusindvis af mennesker har deltaget. Biskopper og Syng sammen har opfordret til, at man landet over markerer 75 året

for Danmarks befrielse med **gudstjenester i kirkerne og Alsang 4. og 5. maj.**

Vi begynder med **gudstjeneste i kirken kl. 19.** og fortsætter i Sognehuset med sang, kaffe og kage. Arrangementet koster 25 kr.

Alle er velkomne

Sogneaften

13. maj kl. 19 i Sognehuset

”Tro og tvivl og meningen med det hele”

Ved pastor emeritus

Johan Thastum, Thisted



Påsken I Snedsted Kirke

Påsken er den største kristne højtid og en grundfortælling i vores kultur. Den handler om livets store spørgsmål og om nære menneskelige erfaringer – håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet, men også svigt, ensomhed, lidelse og død.

Palmesøndag

Palmesøndag hører vi i kirken om, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver modtaget af det jødiske folk som en konge. Folket har lagt deres kapper og palmegrene på vejen foran ham for at hylde ham.



Skærtorsdag

Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver. Rundt om bordet sad venner og en kommende forræder. Alle blev tilbudt at være en del af fællesskabet - alle fik tilbud om tilgivelse.



Langfredag

Langfredag markerer vi, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet. Derfor er det en stille og afdæmpet dag i kirken.

**Påskedag er glædens dag**

Lige så sørgmodig langfredag er, lige så lys og glædelig er fejringen af påskedag. Dagen fejres i kirkerne overalt i landet, som ofte er pyntet op i anledning af kirkens største festdag.

**Udflugt 8. august 2020**

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Sogneudflugten går i år til Venø og Doverodde.

Tur til Munkebo kirke

søndag den 15. marts kl. 10.00

prædiker Iben Bager Sjødahl i Munkebo kirke

Gudstjenesten i Snedsted kirke er denne søndag omlagt til Munkebo.

Afgang fra parkeringspladsen v/Snedsted kirke kl. 6.00.

Der serveres kaffe og rundstykker i bussen, ligesom der serveres en sandwich i konfirmandstuen i Munkebo inden hjemrejsen.

Forventet hjemkomst mellem 17.00-18.00

Pris 100,- kr.

Tilmelding hos Jytte Madsen, 28 72 18 64 senest fredag den 13. marts

Her kan også bestilles afhentning v/bopælen, hvis det kniber med at komme ud til parkeringspladsen.

*Alle er velkomne til at deltage
Snedsted menighedsråd*

**Menighedsmøde
i Snedsted sognegård**

tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Orienteringsmøde om valg til menighedsråd 2020 - 2024

Program for aftenen.

1. Orientering og gennemførte opgaver i valgperioden og opgaver, der venter
2. Orientering om datoer og regler for valgforsamling den 15. september og mulighed for afstemningsvalg
3. Kompetencer der er brug for i et menighedsråd
4. Spørgsmål til det afgående menighedsråd
5. Hvem genopstiller til det nye menighedsråd?
6. Hvem har lyst til at opstille?
7. Gode ideer og overvejelser modtages



*Alle medlemmer af folkekirken er velkomne.
Snedsted menighedsråd*

Hjælp os at hjælpe andre!

Tak for de mange fine ting og sager vi modtager i butikken.

Vi har haft travlt i butikken og sortering af varer. Er du den, der går og tænker: Jeg vil gerne være med i den gode sags tjeneste, og kan tænke mig at hjælpe i butikken, er du velkommen til at kontakte Bente på tlf. 4032 1468, så kan I få en snak om betingelserne.

Godt der bliver gjort brug af vores tøjcontainer, vi har stående ved vestgavlen. Det vil være en stor hjælp, hvis der er lukket for poser og sække, inden de droppes ind ad lugen.

Der er nogle, der stiller de donerede varer bag ved huset. Vi siger tak for varerne. Desværre har vi oplevet, at der bliver åbnet og rodet i tingene. Derfor ser vi os nødsaget til at ha' den store røde skydedør ulåst i åbningstiden:

Hverdage kl. 10-17, lørdag kl. 10-13.

8. marts har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. Der stilles indsamlingsbøsse på disken fra den 2. -8. marts! Projekt "giv en ged" i julemåneden var en succes. I april bliver der mulighed for at købe "kyllingegavekort" Kom ind og hør nærmere!

Butiksledelsen

GUDSTJENESTER

MARTS

8. marts	Ivan Tabrizi	kl. 9.00
15. marts	Ingen gudstjeneste Bus til Munkebo kirke kl. 6.00 fra Snedsted kirke	
22. marts		kl. 10.30
29. marts		kl. 10.30

APRIL

5. april		kl. 10.30
9. april	Skærtorsdag	kl. 17.00
10. april	Langfredag	kl. 10.30
12. april	Påskedag	kl. 10.30
13. april	2. påskedag	kl. 10.30
19. april	Bart van Auweele	kl. 9.00 –
26. april		kl. 10.30

MAJ

3. maj		kl. 10.30
5. maj	Gudstjeneste og Alsang	kl. 19.00
8. maj	St. Bededag og konfirmation	kl. 9.00 og 11.00
10. maj		kl. 10.30
17. maj		kl. 10.30
21. maj	Kristi Himmelfart og konfirmation	kl. 10.30 og 12.30
24. maj	Ivan Tabrizi	kl. 9.00 –
31. maj	Pinsedag	kl. 10.30

JUNI

juni	Pinsedag Ashøje – Fælles provstigudstjeneste	kl. 10.00
------	---	-----------

Der er kirkekaffe følgende søndage:

15. marts - 10. april (Langfredag) - 12. april (Påskedag)
3. maj - 10. maj - 31. maj (Pinsedag)

Kirkebil:

Ønskes transport til kirken - også kørestolsbrugere - så kontakt Knud E. Gregersen, tlf. 97 93 40 57 helst inden lørdag kl. 17.
- Evt. bidrag kan indsættes i Sparekassen Vendsyssel på konto 9070 158 00 01269.

Vi har med tak modtaget kr. 200,- (KL), kr. 200,- (PF), kr. 200,- (KE), kr. 300,- (PØH), kr. 200,- (TV), kr. 400,- (BK), kr. 200,- (GS), kr. 100,- (TV), kr. 400,- (PØH), kr. 200 (LS)

Kunne du tænke dig at være med i FDF eller måske kender nogen som gerne vil, så kontakt en af de nedenstående personer. - Der er altid plads til flere!



FDF Snedsted

Formand: Laila Kjær, tlf. 21 64 00 58
Kredsledelse: Svend Saugbjerg, tlf. 61 78 45 06
og Charles Knudsen, tlf. 20 49 07 32

Menighedsrådsmøder

Onsdag den ??????????
Onsdag ?????????????

Snedsted Sogn

Konstitueret sognepræst, Kirsten Haaber
Mobil 20 46 83 47

Træffetid:

Det er muligt og velkomment at ringe eller henvende sig på et hvilket som helst tidspunkt.

**Snedsted Præstegård, Snedstedvej 97,
tlf. 97 93 10 91 - mobil 20 46 83 47**

www.snedstedkirke.dk

Telefonliste:

Adresser og udvalg:

Konstitueret sognepræst: Kirsten Haaber, tlf. 97 93 10 91

Organist: Torben Kristensen, Tværgade 7, Jebjerg,
7870 Roslev, tlf. 97 58 40 53.

Kirkegårdsleder: Anne Madsbøll Drechsler,
tlf. 40 28 88 48.

Kirkesangere: Preben Dahlgaard, tlf. 30 25 22 74,
Torben Madsen, tlf. 22 43 17 55
Linda Gravesen, tlf. 42 19 28 13

Kasserer: Jane Lilleriis Larsen, Søndergade 3,
7752 Snedsted, tlf. 97 93 41 99.

Vært i Sognegården:

Anne Grethe Landbo, tlf. 61 30 39 46.

Menighedsrådet:

Formand: Preben Dahlgaard, tlf. 30 25 22 74.

Næstformand: Jytte Gramstrup Madsen, tlf. 28 72 18 64.

Kasserer: Bente Jensen, tlf. 40 32 14 68.

Sekretær: Lisbet Nielsen, tlf. 97 93 31 32.

Kirkeværge: Carsten Smed Kristensen, tlf. 20 94 73 96.

Kontaktperson: Jens Hedegaard, tlf. 23 26 34 42.

Bladudvalg: Preben Dahlgaard, Jytte Madsen og Bente Jensen.

Opsætning: Trykkeriet Friheden ApS, Nors
Forsidebillede: Privat

Indlæg til næste nr. samt mødekalender må være Sognepræsten eller bladudvalget i hænde senest mandag den 17. februar 2020. Bladet omdeles slut februar 2020.

Frivillig i Nationalpark Thy

“Det er meget givende at arbejde som frivillig i Nationalparken. Man er som en lille familie, hvor man hygger sig, når man mødes og man har virkelig fornemmelsen af at ens arbejde bliver værdsat. Man yder kun det man har lyst til. Nogle har funktioner hver uge andre måske kun et par gange om året. Begge dele er lige værdsat. Man byder ind med det man kan og vil. Man behøver ikke at være bosiddende i Thy. Vi har frivillige der kommer fra Sjælland og Hamborg og som yder en indsats, når de er her i deres sommerbolig”.

Jeg er en af de mange frivillige i Nationalpark Thy, der blev dannet i 2018, og jeg vil gerne berette om,

hvad det vil sige at være frivillig og hvordan hele frivilligindsatsen er organiseret. Håbet er, at mit indlæg kan inspirere flere til at få lyst til at være med.

Mange af Nationalparkens funktioner bygger på frivilliges indsats. I alt er der vel nu omkring 150 frivillige, som yder mange forskellige indsatser rundt omkring i hele Nationalparken.

Frivillige formidlere findes ved Stenbjerg Landingsplads og ved Lodbjerg Fyr. Formidlere har til opgave at fortælle om Nationalparken og stedet de er på. Formidlere indgår en kontrakt med Nationalparken efter et gratis, obligatorisk kursus på 4 dage.

Ved Lodbjerg Fyr findes desuden frivillige kaffestueværter, der står

for den daglige drift af kaffestuen. Her findes også en frivillig håndværkergruppe, der står for renovering af hønsehuset til madpakkehus, samt andre forefaldende opgaver ved fyret. Nationalparkens grundkursus tilbydes også til disse frivillige, men er ikke obligatorisk.

Naturens besøgsvenner registrerer værdifulde forekomster af planter i Nationalpark Thy

Sideløbende med oprettelsen af nationalparken blev Støtteforeningen for Nationalpark Thy dannet. Den hedder fra i år Nationalpark Thy Venner.

De frivillige er automatisk medlem af Nationalpark Thy Venner. Bestyrelsen består blandt andet af fire medlemmer valgt blandt de





frivillige.

Gennem Nationalpark Thy Venner udføres også mange frivillige opgaver for nationalparken.

Foreningen har stået for en større indsamling af støttemidler til oprettelsen af Nationalpark Thy Centeret i Vorupør.

Stivogterne, der passer på nationalparkens mange stier, er organiseret her. Foreningen deltager også i egentlig naturpleje i nationalparken.

Desuden arrangerer foreningen ture i nationalparken; Gåtur og fortælling samt Spring på cyklen i Nationalpark Thy.

Der er således mange forskellige frivillige opgaver i Nationalpark Thy, så hvis man er interesseret, skulle det nok være muligt at finde en opgave, der passer til ens temperament.

I Nationalpark Thy er ansat en frivillig koordinator, der tager sig af organisationen af det frivillige i hele nationalparken, samt en fyrmøster, der primært tager sig af de frivillige ved Lodbjerg Fyr.

Som formidler findes der meget skriftligt materiale man kan trække på til sin formidling. Man er også meget velkommen til at søge sin egen viden, som man så kan dele med andre.

Frivilligarbejdet, hvor man kun møder glade mennesker, er meget givende, da det ofte ikke er en envejskommunikation, men ofte bliver til en dialog, hvor man også selv får noget med hjem.

Som frivillig har man også for nationalparkens regning mulighed for at følge kurser med relevans for sit arbejde, f.eks. Biologisk Forening i Nordvestjyllands kurser. Derudover bliver der arrangeret udflugter og ture rundt omkring i nationalparken, hvor vi frivillige mødes og hygger os.

En gang om året er der en hel-dagstur for os frivillige, hvor et andet interessant naturområde i Danmark besøges. Nogle gange over to døgn.

Nationalpark Thy udvikler sig hele tiden. Der opstår nye funktioner, hvor der er brug for frivillig arbejdskraft. Sidst med kaffestuen på Lodbjerg Fyr. Her har de frivillige kaffestueværter ydet en kæmpe indsats for at få kaffestuen til at fungere. Mange nye frivillige er kommet til her. Det har været en kæmpe succes. Kaffestuen og dens værter er blevet rost til skyerne. Alle gæster har været meget positive.

I 2021 åbner Nationalpark Centeret i Nr. Vorupør. Her bliver der også brug for frivillige arbejdskraft. Så hvis du kunne tænke dig at arbejde som frivillig i Nationalpark Thy, så er der virkelig brug for dig, også nu. Uanset størrelsen af arbejdsindsatsen. Alt er meget velkommen.

Hvis du er interesseret og gerne vil høre mere, kan du henvende dig til:

Frivilligkoordinator Charlotte Ertebjerg Katholm, mail: cheka@danmarksnationalparker.dk, tlf: 20916204.

Frivillig arbejdet i Nationalpark Thy er meget givende og en stor glæde i hverdagen.

Med venlig hilsen
Jens Pedersen

Frivillig fyrvært og tovholder for de frivillige ved Lodbjerg Fyr, stivogter og medlem af bestyrelsen i Nationalpark Thy Venner



Dilletant i Snedsted Amatør

Snedsted Amatør Forening har modtaget følgende fra en af vores trofaste tilskuere.

Fredag d. 7/2 2020 trak Snedsted Amatør tæppet til side, på scenen i Mini hallen i Snedsted.

Det var forestilling nummer 33, som de ca. 160 tilskuere skulle overvære.

Som altid havde instruktør Dorthe Klausen valgt et stykke, som skulle give for en god og sjov forestilling. Og skuespillerne fik også lattermusklerne i gang hos publikum.

Kort fortalt handler stykket om plejehjemmet (M)åsen. På plejehjemmet bliver der fremstillet brændevin, som bliver flittigt



drukket på hjemmet, men også solgt videre til den lokale brugs. Der kommer en ny forstander på plejehjemmet, og så går det helt galt med produktionen og salget af brændevin.

Stykket blev fremført af en række rutineret amatørskuespillere, som har brugt, de sidste par vinter måneder til at øve. I år havde vi, som publikum den fornøjelse af at se: Steen Sørensen, Tonny Andersen, Laila Kjær, Anne Grete Landbo, Tina Thomsen, Karen Seerup, Anne Marie Ubbesen, Marianne Bakke og Lone Overgaard på scenen.



Kunstforeningen

Grønt Lys

Snedsted

**Snedsted
Vognmandsforretning**

v/ Carsten Smed Kristensen
Tlf. 20 94 73 96



- Containerudlejning
- Vognmandskørsel
- Dyretransport

**Aktivkomitéen
Kastaniegården
Snedsted**

HUSK BANKO

Første torsdag i hver mdr.

Anders Kjær blev også kaldt på scenen, og fik en fortjent klapsalve for lyd og lys. Kristian Mogensen stod for musikken. De frivillige må vi ikke glemme. De, som havde brugt tid på at stille scenen op og efter endt forestilling, tage den ned, stå for borddækning, kaffe/kage fredag aften, billetsalg og meget mere. Et stort klap til alle.

Lørdag eftermiddag kl. 15 spillede Snedsted amatør for ca. 40 tilskuere, og allerede kl. 18 skulle de 9 skuespiller stå klar igen. Der var salen fyldt med ca. 130 glade og forventningsfyldte publikummer. Efter en fantastisk forestilling var alle klar til madkurv festen. Der blev snakket og grinet. Folk var kommet fra nær og fjern, for at

hygge sig, sådan en lørdag aften i venners lag. Ballet blev åbnet kl. 20 af de lokale MD DUO, og dansegulvet var fyldt med festglade mennesker.

Endnu engang tak for en dejlig aften, arrangeret af Snedsted amatør

Nyt fra Café Værestedet



Før julehygge

I november og december måned har vi hygget os. Der er blevet lavet flotte dekorationer, som jo hører julen til under kyndig vejledning af blomsterdekoratør Emy Barfod Hansen. Stor tak til Emy fordi du gav dig tid til igen at komme og give inspiration. Værestedet er ble-

vet julepyntet og vinduerne flot pyntede, bl.a. med vores flotte kirke med lys, sne, grantræer og forskellige figurer, bl.a. en hestetrucken kane. Juletræet er blevet smukt pyntet bl.a. med brugernes hjemmelavede pynt.

Vi har været til Lucia optog i Sognegården med elever fra Snedsted skole, samt julehygge. Det er en smuk tradition, som vi nyder meget. Vi har også været til julekoncert i Snedsted kirke, hvor lokale kræfter sang julen ind. Det var en stemningsfuld og hyggelig julekoncert. Selvom jul er en dejlig tid, så er det ikke altid, at julestemningen kommer af sig selv, men så medvirker en skøn julekoncert til, at man kommer i julestemning.

Vi har selvfølgelig også haft julefrokost, samt pakkespil med egne

gaver og sidst men ikke mindst har vi sunget masser af dejlige julesalmer. Stor tak til alle brugerne for jeres store engagement.

Åbent hus i forbindelse med juleoptog

Café Værestedet havde igen åbent hus i december måned i forbindelse med det flotte juleoptog i byen. Vi er meget taknemmelige og bærede over, at så mange benyttede lejligheden til at besøge Café Værestedet og nød gløgg og æbleskiver – en rigtig dejlig dag, som bliver gentaget igen til dette års juleoptog. Tak til alle gæsterne for jeres besøg. Det er en sand fornøjelse at arrangere noget, når der er stor interesse for det

Aktiviteterne er i gang i det ny år

Senioridræt og Seniorsamvær

Mandag i Hallen
kl. 9-12

Thy PC & Teknik

v/ Lasse Hedegaard
Hovedgaden 54 - Snedsted. Tlf 20 13 62 10
Email : thypcogteknik@gmail.com

- * Salg og reparation af Radio / Tv.
- * Salg og reparation af PC og Tilbehør.
- * Montering af Parabol og Antenne.
- * Opsætning af IT og Netværk.

STØT DET LOKALE

- KØB EN ANNONCE HER!

Julen og nytåret er for længst forbi, og aktiviteterne er i gang i det nye år i Café Værestedet. Aktiviteterne startede onsdag d. 8. januar og foregår hver onsdag eftermiddag, hvor alle er velkomne til hygge og snak, fællessang, strikning, brætspil, kortspil, bobspil eller låne en god bog. Andre gange mødes man til ture ud af huset, fællesspisning, suppedage, påskefrokost samt julefrokost. Den 1. onsdag i hver måned går de, der har lyst en lille tur i Snedsted.

Kort sagt i Café Værestedet finder du altid hygge, omsorg og én at tale med. Så sidder du derhjemme og læser dette, og tænker at du gerne vil være en del af dette fællesskab, så er du velkommen til at kigge ind til en hyggelig snak og en kop kaffe.

Nytårskur

Den 8. januar startede vi traditionen tro det nye år med en festlig nytårskur med dejlig hjemmelavet kransekage og most. Vi er så heldige, at en af byens borgere laver det dejligste kransekage til os hvert år til vores nytårskur. Det nyder vi meget – tusind tak for det. Det var både en festlig og hyggelig dag, hvor vi selvfølgelig også sang nogle af nytårets dejlige salmer.

Besøg af Kirsten Haaber

I januar måned havde vi besøg af Kirsten Haaber, som er konstitueret i præstestillingen i Snedsted. Kirsten fortalte om sit spændende

liv, lige fra barndommen i Thy til uddannelse i Norge og retur til Thy igen. Det var en dejlig eftermiddag og spændende og inspirerende at høre Kirsten fortælle. Tusind tak til Kirsten fordi du gav dig tid til at komme og besøge os i Café Værestedet.

Kyndelmisse

Den 2. februar var det Kyndelmisse. Halvdelen af vinteren er nu gået, og vi går mod lysere tider. I Café Værestedet fejrer vi Kyndelmisse med pandekager med is, samt med at synge nogle af vinterens dejlige sange. Det er blevet en rigtig hyggelig tradition.

"Boghylde"

HUSK – at alle kan låne bøger i Café Værestedets "Boghylde". Der er ikke noget bedre end at hygge sig med en god bog. Vi har et stort udvalg af bøger i forskellige genrer til både børn og voksne. Der er åbent for udlån i Café Værestedets åbningstid.

Nyt program

Du er velkommen til at hente det nye program i Café Værestedet, som gælder for januar til og med april måned. Du får lige et lille udpluk af, hvad du bl.a. kan finde i programmet. Du kan bl.a. finde fastelavnsfejring, hvor vi spiser fastelavnsboller. Der er også tilladt at komme udklædt. Syng dig glad eftermiddag. Klippe gækkebreve, samt skrive sit eget lille gækkevers. Vi skal også se Hundborgstenen, som indtil videre er Danmarks sjette største sten.

Forårsprogrammet, som gælder fra maj til og med juli måned, kan afhentes i Café Værestedet d. 29. april.

Café Værestedet er stedet, hvor man kan møde det fællesskab, som man savner i hverdagen – du er altid velkommen, når du har tid og lyst – håber vi ses

Med venlig hilsen

Lotte Enghusen daglig leder

Café Værestedet søger frivillige

Vi søger frivillige til Café Værestedet, Hovedgaden 32, Snedsted der er et åbent og rummeligt tilbud om fællesskab, aktiviteter og samvær for voksne over 18 år.

Har du lyst til at give af dit overskud til husets brugere, er det dig, vi leder efter. Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget tid du kan afse. Der er åbent hver onsdag kl. 14.00 – 17.00

Hvis dette har vakt din interesse hører jeg gerne fra dig.
Henvendelse til Lotte Enghusen på tlf. 21 85 82 95

SPAREKASSEN Vendsyssel
i midten af Snedsted

Hos os er **du** i centrum...

Vendsyssel
Sund fornøft

Snedsted afdeling
Hovedgaden 50
7752 Snedsted
Tlf. 82 22 97 90
www.sparv.dk

Snedsted El-service

V/ Aut. El-installatør Alex Sørensen
Tøvlingvej 33, 7752 Snedsted
Tlf: 97934343

Snedsted VVS
v/Benny Knattrup

Hovedgaden 30 - Snedsted
Tlf. 20 13 90 74 - 97 93 48 94

REN BY - SNEDSTED

Lørdag d. 25. april er der brug for dig.

Vi skal hjælpe hinanden med at gøre byen pæn.

Håber rigtig mange vil ofre et par timer, så vi i fællesskab kan få fjernet affald og ukrudt på offentlige områder i Snedsted. Det gør det hele lidt sjovere hvis vi hjælper hinanden. Både børn og voksne.

Opstart kl. 9.00 på Torvet, hvor der serveres rundstykker og kaffe til alle, der giver et nap med til "Hold Snedsted ren"

Afslutning i Byparken, hvor der kl. 12.00 serveres en Sandwich til alle der har hjulpet med oprydningen.



Af hensyn til forplejningen er det nødvendig med tilmelding enten til Ulla 23328339 eller her på facebook.

Til opslagstavlen:



Avisindsamling Snedsted FDF

Dato for indsamling af aviser, papir og pap
Snedsted og Hundborg 2020

2020:

Lørdag d. 1. februar	10.00 – 12.00
Lørdag d. 4. april	10.00 – 12.00
Lørdag d. 20. juni	10.00 – 12.00
Lørdag d. 5. september	10.00 – 12.00
Lørdag d. 14. november	10.00 – 12.00

Sæt aviser, pap og papir ud på fortovet eller aflever det på indsamlings stederne:

Indsamlings steder:

Snedsted: P-pladsen ved Idrætsvej

Hundborg: P-plads ved Jannerupvej

Hvis vi har overset dine aviser er du velkommen til at ringe på tlf. 61 78 45 06

Så vil aviserne blive afhentet samme dag.

Snedsted FDF tjener penge på det papir og pap vi indsamler, så derfor støtter du kredsens arbejde med børn og unge i Snedsted og Hundborg.
p.s. Vi tager IKKE imod gavepapir.

Venlig hilsen FDF Snedsted



DINNER WALK lørdag den 28.03.20

En fantastisk mulighed for at møde andre og skabe fællesskab i vores by!!

Dinner Walk for par fra Snedsted og omegn – er du single, spørg din nabo eller din ven om han/hun vil følges med dig. Hvis du ikke kan finde en så kontakt Leo senest d. 13/03 og han vil hjælpe med kontakten til en anden single.

Vi har på forhånd aftale med nogle værtspar, som vil stå klar med mad og hygge til jer i deres private hjem. Hvad de serverer, er helt op til hvert værtspar.

Vi mødes i Snedsted hallen kl. 17.00 hvor man, sammen med 3 andre par, går hen til et værtspar for at spise forret.



Efter forretten går man til et nyt værtspar, som vil stå klar med hovedretten. Her vil man møde nye par.
Til sidst går man hen til et tredje værtspar, hvor man spiser dessert, igen sammen med nye par.

Medbring selv drikke til

maden.

Efter spisningen mødes vi alle i musik lokalet i Snedsted hallen, hvor der vil være hyggelig samvær og måske en lille svingom
Drikkevarer skal i selv medbringe til festen.

Festen er kun for deltager i Dinner walk.



Pris for mad + entre til festen KUN 450 kr. pr. par.

Tilmelding og betaling hos Madsens Bageri fra d. 02/03 til d. 20/03.2020.

Obs. begrænset deltagerantal. Ved tilmelding yderligere info om mødetid osv.

Har du spørgsmål, kontakt Leo Sogaard på telefon 30 54 40 85

Vi ses til en hyggelig aften, hilsen Midtthy Håndboldklub

**STØT DET LOKALE
- KØB EN ANNONSE HER!**

FDFVi tror **Vi kan**

Udfordringer og fællesskab

Kan du li':

- at være ude i naturen
- at have gode kammerater
- at bruge din krop
- at lege, være på spændende løb
- at lave mad på bål
- at bygge med rafter, spille rollespil eller klatre i træer

Så er Snedsted FDF noget for dig!

FDF er et børne- og ungdomsarbejde, hvor det vigtigste er at alle kan være med og at alle skal føle at DE er med i et fællesskab og bliver accepteret.

Mødested:

FDF-huset, Idrætsvej 76, i Snedsted,

Mødetider:

Tirsdag kl. 16.30 til 18.00 for de mindste puslinge og tumlinge. (0. klasse til 3. klasse)

Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 for pilte og væbnere (4.-8. klasse)

Du kan starte hele året, lige når det passer dig!

Kontingent er 300 kr. for et halvt år.

Du er selvfølgelig velkommen til at komme og prøve et par gange før du melder dig ind.

Hvis du vil vide mere kan du ringe til vores kredsledelse:

Charles Knudsen 20 49 07 32

slagtercharles@gmail.com

Svend Saugbjerg 61 78 45 06

svendsaugbjerg@hotmail.com

**INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I BYFornyelsesgruppen OG
SNEDSTED BORGER OG ERHVERVSFORENING
TIRSDAG D. 10. MARTS I SNEDSTED HALLEN KL. 19.00**

Indkomne forslag skal
være bestyrelsen i
hænde senest 14.
dage før
generalforsamlingen.

Program:

Kl. 19.00 Generalforsamling i byfornyelsesgruppen.

Umiddelbart efter ca. kl. 19.30: Generalforsamling i Snedsted Borger og Erhvervsforeningen

Efter begge generalforsamlinger er afsluttede, er foreningerne vært med brød og kaffe.

Dagorden iflg. vedtægterne.

ALLE er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.**Hvis du endnu IKKE er medlem, så kan du stadig nå det.****Husstand: 150 kr. Enkelt medlem 100 kr.****Indbetales til 9070 4480563153 eller MobilePay.****Husk at anføre navn og adresse.****Grene til Sankt Hans bålet**

Du kan i år aflevere
grene til sankt hans bålet
fra 1. april til og med 1.
juni 2020.

Dette vil være på
forsøgsbasis og hvis
ikke reglerne bliver
respekteret, så bliver
det straks ændret til 4
lørdage.

Der må IKKE afleveres
græs, jord, rødder,
stammer, møbler osv. .
KUN GRENE, der er under
10 cm i diameter.
HUSK det er et sankt hans
bål.

Ved spørgsmål 23 32 83 39
Snedsted Borger- og
Erhvervsforening



Snedsted Turistbusser
v/ Knud E. Gregersen
Nordmarksvej 4 | 7752 Snedsted | Tlf. 97 93 40 57

**Snedsted
Varmeværk**

Idrætsvej 1 · 7752 Snedsted

97 93 43 01

snedstedvarme@privat.dk

Krabbe Invest Handel.dk

Jeg finder bilen, til dit behov



Lars Krabbe

Marianes Vej 4
DK-7752 Snedsted
Tlf.: 97101536
CVR: 29252106

lars@krabbeinvesthandel.dk

Leasing (Flex, Split, Privat)
Import Af Biler.
Finansiering.
Kontantsalg.
Export Af Biler.

www.krabbeinvesthandel.dk



Kunstforeningen Grønt Lys

Inviterer
til påskeudstilling 2020 i Snedsted Sognegård.

Ferniseringen foregår lørdag d. 4. april 2020 kl. 14.00-16.00
Alle er velkommen

Vi har igen fundet to spændende kunstnere, som begge vil være til stede under ferniseringen for at præsentere deres værker.

Gerda Bruhn

Gerda Bruhn er 64 år og har malet ca. 25 år. Hun holder meget af livlige farver og bruger dem gerne i sine malerier og billeder.

Motiverne er både abstrakte og naturalistiske. Maler også gerne på bestilling.

En af hendes mange aktiviteter er at afholder malerkurser for børn og voksne i hendes hjem i Thisted, hvor hun bor.

Gerda er en meget alsidig kunstner men forsøger til stadighed at forny sig ved inspiration og kurser.



Svend Orla Larsen

Skulpturer i sten

Svend Orla Larsen er uddannet maler og har altid holdt af at tegne og male.

I 1995 begyndte han at interessere sig for sten som han fandt meget inspirerende at arbejde med.

Det er vigtigt for ham at udnytte stenens naturlige form, sammensætning og farve.

Når han arbejder med hammer og mejsel knytter der sig altid en lille historie til hver enkelt lille figur.

Sit materiale, stenene finder han i grusgrave og ved stranden.



Hurup/Snedsted Glarmesterforretning

v/Birthe og Bjarne Christensen

- ALT I GLAS
- AUTORUDER
- INDRAMNING
- MALERIER
- BILLEDER

Hurup: 9795 2066
Snedsted: 9793 4700
Mobil: 2361 4602

Kunst Butikken



Ting og sager 1000 m²

En butik med alt mellem himmel og jord.

Virkelig et besøg vær.

Åben. tirsdag til lørdag
kl. 10.00 - 17.00

Brandbakken 1, 7752 Snedsted, tlf. 9792 2627



SNEDSTED



Indlæg fra Aktivkomiteen

Kære læser

Så er vi ved at gå foråret i møde og det ser vi alle frem til her på Kastaniegården. Den våde vinter er forhåbentlig ved at lakke mod enden. Når vi er kørt ud i landet i vores bus, har vi set, hvordan markerne står i vand. Nu ser vi vintergækker og erantis pible op af jorden. Det er dejligt.

Vinterperioden har selvfølgelig stået på en masse julehygge, her på Kastaniegården og Januar og februar har der været aktiviteter, som fællesspisning og fastelavn med børnehaven.

Vinterperioden har også budt på en del renoveringsprojekter, vi har bl.a. fået opgraderet vores brandalarmssystem, som er blevet udført af en af vores lokale el-firmaer Nykøbing el-service og vi har fået flere brandudgange. Så vi føler os i rigtig trygge hænder.

Bagved huset, ud mod Lunegårdsvej, er vi ved at få bygget nyt affaldsdepot og varer-indlevering. Det har i perioden medført lidt pladmangel på parkering, hvilket i måske har bemærket når der har været banko eller andre arrangementer. I slutningen af februar skal vores store Kastanje træ i baghaven beskæres. Vi vil selvfølgelig bevare vores flotte store Kastanje træ, men for at få et bedre lysind-

fald i lejlighederne på den side af huset, skal træet studes.

Vi er kommet med på moden her på Kastaniegården, vi har nemlig fået mobilepay. Det vil sige, at man fremover kan betale med mobilepay ved arrangementer, når man vil købe en kop kaffe eller andet. Det er dog virkelig vigtigt, at man i 'kommentarfeltet' ved overførslen notere hvor pengene skal placeres. Er det til terapi, skrives terapi i kommentarfeltet, er det til køkkenet, skrives køkken/kantine i kommentarfeltet. Hvis man er i tvivl så spørg endelig personalet.

(obs: indbetaling til vores bus samt indbetaling til beboernes trivselskonto kan ikke ske med mobilepay)

Nu er tiden ved at være kommet til, at jeg går på barsel. Det gør jeg her d. 10. marts. Det er mærkeligt at skulle være væk fra arbejdet et lille års tid, men mon ikke der bliver nok at se til, med en lille ny. Heldigvis har vi ansat en i mit barselsvikariat, som starter d. 1. marts. Hun hedder Birte Steiner-Jessen og hun har skrevet en lille præsentation af sig selv.

"Nu nærmer tiden sig med hastige skridt 1. marts, forårets komme og at Line går på barsel.

Jeg vil derfor kort præsentere



Birte Steiner Jessen

mig selv, så I ved hvem det er, I møder i stedet.

Jeg hedder Birte, er 41 år, mor til 2 drenge, socialpædagog og i sommers flyttet tilbage til min føde Mors efter knap 16 år på Sjælland.

Mine fritidsinteresser spænder vidt - fra bagning, madlavning, bøger, sang, gåture i skov og ved stranden til kreative sysler, blandt andet har jeg en lille „niche” med at sy nederdele og andet af genbrugsslips.

Jeg glæder mig meget til at møde jer alle og håber, I vil tage rigtig godt imod mig.

Birte”

Jeg ved i vil tage rigtig godt imod Birte og så ses vi igen.

Med venlig hilsen
Aktivitetsmedarbejder
Line Sloth



Morten Olesen
Hallinspektør
m: 2332 7568
e: morten@snedstedhallen.dk

Østerallé 10
7752 Snedsted
t: 9793 4490
w: snedstedhallen.dk

Snedsted Vandværk

Snedsted Dyreklinik

Kristine Rasmussen
Dyrlæge

Hovedgaden 35. 7752 Snedsted
Tlf. 9793 4007 - 9793 4765
Snedsted.Dyreklinik@mail.tele.dk
Snedsted-Dyreklinik.dk

Julefrokost 2019

Juleforestilling ved Thy Theater
"Victorias jul"

Stolegymnastik om mandagen

Indlæg fra
Aktivkomiteen

Det er Forår og alting klippes ned! Ja så skriver vi 2020 og starter på en frisk, vi håber på mange gode indslag og fællesspisninger.

Hvis der er nogle, som har en god ide – eller ønsker, tager vi gerne imod.

Fællesspisningen her i februar gik rigtig godt, med god musik. Tak for det store fremmøde.

Vi ses til vores dejlige Forårsfest, den 23. April, kl. 17,00 på Kastaniegården.

Med venlig hilsen
Aktivkomiteen
Else

AKTIVKOMITEEN

Formand:	Else Madsen	else1946@hotmail.com	2494 8987
Næstformand:	Jens Kristensen	jens.astrid@gmail.com	2191 8744
Kasserer:	Chris Christensen	chrispost46@gmail.com	9795 3201 / 2022 3201
Udvalgsmedl.:	Erik Hyldahl	hotelsnedstedkro@gmail.com	2048 4174
	Inger Korsgaard	kr.korsgaard@gmail.com	6049 2845
1. Suppleant:	Lis Dransfeldt	lis.dransfeldt@gmail.com	9793 7505 / 2131 6720
2. Suppleant:	Finn Graa	graa.jakobsen@mail.dk	2044 5016

Ældreråds-medlem: Jørgen Toft, Snedsted, 2486 4676

Aktivkomiteen holder møde på "Kastaniegården" den første tirsdag i måneden.

Wensien.dk

Wensien

Stenhuggeri & Begravelsesforretning

Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK

Loyal - Empatisk - Troværdig

Ring trygt døgnet rundt

Bedsted 97 94 50 75
Snedsted 97 93 33 75
Thisted & Nordthy 96 18 50 00

Certificerede og exam. bedemand
Jannick, Susanne og Niels Ole Wensien

Jannick Susanne Niels Ole Mia Rikke

Lokal i Thy - gennem 4 generationer

Fysioklinik Snedsted

...sundhed i alle ender og kanter

Øster Allé 10a, 7752 Snedsted
tlf. 9793 7056
mail@fysiosnedsted.dk
www.fysiosnedsted.dk

WWW.KINO1-3.DK

KINO 1-2-3
Thisted

97923399

Faste aktiviteter

- Mandag: 10.30 Stolegymnastik.
14.30 Oplæsning v/Aase Kiilsgaard
- Tirsdag: 10.00 Træning i motionsrum
13.00 Klub – her hygger vi med spil, strik og andet kreativt håndarbejde samt kaffe og kage. Den 2. tirsdag i hver måned er der i stedet klubbanko.
- Onsdag: Er der gudstjeneste, andagt og fortællereftermiddag: se under sognet.
13.30 Busudflugt hver. 2. uge (på nær når der er gudstjeneste)
- Torsdag: 10.00 I de lige uger er der busudflugt.
10.30 Sidste torsdag hver måned, beboer-fællesmøde.
15.30 den 2. torsdag i måneden er der fælles sang ved Jytte og Bente
18.30 Neglebar v. værdighedsmedarbejder
- Fredag: 10.00 Gåtur med frivillige fra byen
14.30 sidste fredag i hver måned er der oldebingo
18.30 Spilleaften v. værdighedsmedarbejder

Tirsdagsklub – Hver tirsdag kl. 13.00 -15.30
Den 2. tirsdag i måneden kl. 13.30 - 16.00 pga. banko

Tirsdagsklubben er et tilbud til alle selvhjulpne pensionister i området. Vi hygger, laver kreative ting, spiller kort o.l. – den 2. tirsdag hver måned er der banko – og drikker kaffe sammen pris 22,- kr. for kaffe med brød/kage. Hvis du ikke kan komme herop, er der denne dag mulighed for transport – også hvis du er kørestolsbruger – det koster 25,- kr tur/retur.

Yderligere oplysninger og bestilling af kørsel tlf: 99174405 (kl. 9.15-10.00 og kl. 12.30-13.30)

BRUGER-PÅRØRENDERÅDET

Beboerrepræsentanter:	Sine Thomsen
Pårørenderepræsentanter:	Gudrun Jensen Christian Tandrup
Aktivkomiterepræsentant:	Else Madsen
Medarbejderrepræsentant:	Conny Flyvholm
Leder:	Theresa Wollenberg

Følgende datoer er Kirsten Haaber at træffe på Kastaniegården:

11. marts - Gudstjeneste
25. marts - Fortælleeftermiddag
8. april - Gudstjeneste
22. april - Fortælleeftermiddag
13. maj - Gudstjeneste
27. maj - Fortælleeftermiddag

DEM MØDER DU PÅ KASTANIEGÅRDEN

Anita Munch (høreomsorg) i spisestuen kl. 13.30

- Tirsdag d. 3. marts
Tirsdag d. 2. juni
Tirsdag d. 4. august
Tirsdag d. 20. oktober

Frisør Mona - tlf. 21766971

- Mandag d. 16. marts
Mandag d. 20. April
Mandag d. 11. Maj

**KASTANIEGÅRDENS CAFETERIA**

Priser pr. 1. januar 2018:

Dagens middag hoved + biret	71,00 kr.
Aftensmad	41,00 kr.
Kaffe	6,00 kr.
Kaffe med brød	13,00 kr.

Servering af varm mad kl. 11.45.

Gæster, der ønsker at spise med, bedes tilmelde sig dagen før. I weekenden senest fredag formiddag.

BYG GARANTI
www.bygaranti.dk

Murer- & aut. kloakmester
Poul Nørgaard Larsen
Hovedgaden 18 · 7752 Snedsted
Tlf. 97 93 42 29 · Fax 97 92 42 42
www.pn-larsen.dk

Klaus' Symaskiner og støvsugere

Alt i salg og reparation af symaskiner og støvsugere

Hovedgaden 12, 7752 Snedsted,
tlf. 4042 1498, www.thistedsymaskiner.dk
Pensionist-service: Vi henter og leverer

**Snedsted
Amatører**

Aktivitetens KALENDER

DATO	ARRANGEMENT	STED	TID
5. marts	Banko/Aktivkomiteen	Kastaniegården	13.30
9. marts	Koncert	Snedsted kirke	19.30
10. marts	Klubbanko	Kastaniegården	13.30
14. marts	Gymnastikopvisning/SGIF	Snedsted Hallen	9.00
15. marts	Gudstjeneste i Munkebo kirke	Parkeringsplads v/kirken	6.00
26. marts	Nye sange og salmer v/Kirsten Haaber	Sognegården	10.00
28. marts	Dinnerwalking	Snedsted Hallen	17.00
2. april	Banko/Aktivkomiteen	Kastaniegården	13.30
14. april	Klubbanko	Kastaniegården	13.30
23. april	Når livet gør ondt v/Kirsten Haaber	Sognegården	10.00
23. april	Forårsfest/ Aktivkomiteen	Kastaniegården	17.00
5. maj	Danmarks befrielse 75 år	Kirke og sognegård	19.00
7. maj	Banko/Aktivkomiteen	Kastaniegården	13.30
8. maj	Konfirmation	Snedsted kirke	9.00
12. maj	Klubbanko	Kastaniegården	13.30
12. maj	Orientering om valg til menighedsråd	Sognegården	19.00
13. maj	Johan Thastum	Sognegården	19.00
21. maj	Konfirmation	Snedsted kirke	10.30
4. juni	Morgenmøde hos Anne	Skyumvej 125	9.30
13. juni	Falkeshow	Byparken	15.00
13. juni	Jørgen Skouboe Møller	Byparken	17.30
8. august	Sogneudflugt	Venø & Doverodde	9.00
14.-16. aug.	Byfest	Snedsted	

Snedsted
Skytteforening

AutoMekaniker

Knud Erik Thomsen

Hovedgaden 123 - 7752 Snedsted

tlf.: 9793 4296 - 4035 9505

mekanikeren@mvmmail.dk

Medlem af  DANSK
BILBRANCHERÅD

Skjoldborg
Slagter

v/ Jens Nielsen